



Zondagsbrief

11 november 2018

24^e zondag na Trinitatis - oogstdienst -

Voorganger: Theo Menting
Organist: Sander van den Houten
Ouderling van dienst: Hans Koopman

Oogstdienst

Elk najaar vieren we traditiegetrouw de oogstdienst, in aansluiting op de Dankdag voor Gewas en Arbeid in de calvinistische kerken. Onze dank aan God voor alles wat we aan materiële zaken mogen ontvangen, brengen we tot uiting in iets wat anderen van ons kunnen ontvangen.

Dit jaar doen we iets extra's voor de Voedselbank, met de nadruk op vers, maar goed houdbaar fruit. Fijn dat u wat meegebracht heeft. En heeft u er niet aan gedacht en wilt u toch meedoen? Na kerktijd kunt u bij de supermarkt op de hoek nog even uw bijdrage inkopen. Appels, sinaasappels, mandarijnen en (nog niet al te rijpe) peren, al het 'harde' fruit is van harte welkom.

Uiteraard zijn ook houdbare levensmiddelen, die u in de grote kist rechts voor in de kerk kunt doneren, op deze zondag net zo welkom als altijd.

Voorbeden

Aan de straatkant van de kerk treft u een kaarsentafel aan. U kunt daar een kaarsje aansteken voor iemand die u in uw gebeden gedenkt.

Heeft u voor vandaag een voorbede, meldt u dat dan voor de dienst bij de voorganger.



Liederen en lezingen

De liturgie die we volgen treft u aan in het aparte katern achter in het liedboek vanaf blz 10A.

Muziek voor de dienst: Improvisatie over psalm 98

Introitus: **Psalm 98: 1, 2 en 3**
voorganger zingt antifoon:
*"Blaast de trompetten,
juich voor uw koning"*

Lezing Oude Testament: Leviticus 19: 1-2 en 9-18

Gradualepsalm: **Psalm 146: 1, 4 en 5**

Epistellezing: Hebreëën 9: 11-14

Zondagslied: **Lied 718**

Evangelielezing: Marcus 12: 28-34

Credo: **Lied 340d**

Na de preek wordt in twee rondgangen gecollecteerd:

De 1^e collecte is voor Kerk in Actie: Exodus Nederland

Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. In elf Exodus-huizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te pakken. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van ex-gedetineerden komen aan bod. In Exodus-termen zijn dat de vier 'sleutels': wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak. Uw gift draagt bij om het werk van Exodus te ondersteunen. Hartelijk dank.

De 2^e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen

Ook het interieur van de kerk vraagt aandacht. Na een periode dat we steeds vaker stoelen kapot zagen gaan, hebben we een partij stoelen kunnen overnemen, zodat wij tijdens diensten en concerten ieder weer een veilige en comfortabele zitplaats kunnen bieden. Omdat ook "tweedehands" stoelen geld kosten is uw bijdrage meer dan welkom.

Muziek bij de collecte: "Wie Groß ist der Allmächtgen Güte"
F. Mendelssohn

Slotlied: Lied 418

Muziek na de zegen: Psalm 150
Toon Hagen

Na de dienst...

...bent u welkom om nog een kopje koffie of thee te drinken in de kerk. Bij de uitgang staan de predikant en de ouderling van dienst om u te begroeten en te woord te staan.

Overige activiteiten deze week:

Maandag 12 november

20.00-22.00 uur: **Kerkenraadsvergadering** in de kosterij.

Dinsdag 13 november

20.00-22.00 uur: **Cantorijrepetitie** in de gemeentesaal van de lutherse kerk. We repeteren voor Eeuwigheidszondag.

Woensdag 14 november

Wekelijks is er **Citykwartier** in de lutherse kerk.

U kunt binnenlopen van 12.00-13.30 uur. Er is ruimte om rond te kijken, om een kaarsje te branden, of voor een individueel gesprek.

Van 12.45-13.00 uur is er een **liturgisch moment** met stilte en gebed. Daarna is er gelegenheid voor een nagesprek bij een kopje koffie of thee.

Zondag 18 november

10.15 uur: Viering **25e zondag na Trinitatis**

Voorganger is ds. Hanneke Allewijn.

Tijdens deze dienst vieren we met Sara en Ries de Weerd-Walakutty de dankbaarheid voor hun 50-jarig huwelijk.

14.30 uur: **Ouderendienst**

Voorganger is ds. Fokke Fennema.

Samen met vele vrijwillers organiseren we weer een viering voor mensen die doorgaans niet in de ochtenddiensten kunnen komen. Kent u iemand die u gunt om daarbij aanwezig te zijn, maar die nog niet door ons benaderd is? Geef de naam dan even door aan Rien Sprong.

Meer informatie over activiteiten in onze gemeente

Op de leestafel bij de koffiehoek:
maandblad Luther Heraut
LuLu-programmaboekje

Op het internet:
www.luthersdenhaag.nl