

Agenda 2016 – 2017

Kunst in de Kerk

genade
OmenBij
Lukaskerk
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Kunst in de Kerk
twijfel
Lutherse Burgwal
bijbel
eneKerk
zondebokken

**Evangelisch Lutherse Gemeente
Lutherse Burgwal 7-9
2512 CB DEN HAAG**

**Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK DEN HAAG**



Van harte welkom!

Ging het in 2015-2016 om levenskunst, in het komende seizoen is het thema 'Kunst in de Kerk'.

In het jubileumjaar van de reformatie starten we op 11 september met een verhaal over Luther (à la Godly Play) in de dienst die we samen vieren in de Lutherse kerk. Ds. Trinette Verhoeven heeft dit verhaal geschreven.

In de loop van het jaar willen we vijf woorden uit dit verhaal verbinden aan een schilderij, een film, een toneelstuk, een concert of aan andere vormen van kunst.

Deze woorden komen terug in de vieringen op:

Lutherse Kerk	Lukaskerk
25 september 2016	2 oktober 2016
13 november 2016	6 november 2016
29 januari 2017	5 februari 2017
5 maart 2017	12 maart 2017
7 mei 2017	14 mei 2017

Waar mogelijk zullen deze vieringen met ds. Trinette door gemeenteleden uit de beide kerken worden voorbereid. De vijf woorden zijn: **twijfel, bijbel, genade, de éne Kerk** en **zondebokken**. Als u aan de voorbereiding van (een van) deze vieringen wilt meewerken, kunt u zich bij ds. Trinette Verhoeven melden.

U bent van harte welkom bij de diensten, maar zeker ook bij alle andere activiteiten die u vindt in dit overzicht.

Kerkenraden van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente en Lukaskerk



Het plannen en organiseren van alle activiteiten gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. Kijk echter voor de meest recente data, tijden en bijeenkomsten op de websites zoals op de achterzijde vermeldt.

Extra activiteiten in het kader van het jubileum van de reformatie

In heel het land wordt 500 jaar protestantisme gevierd. We grijpen terug op het begin van de 16^e eeuw, maar laten ook graag zien wat protestantisme nu betekent. Bij sommige activiteiten, zoals op 14 november en 20 juni, sluiten ook gemeenteleden van de Duitse kerk aan.

6 september 2016 (20.00 uur)

Lezing Margot Kässmann over de 'Impulsen vanuit de reformatie voor de kerk in 2025'. Duitse kerk, Bleijenburg 3; kaarten aan de kerk € 8,00, in de voorverkoop € 6,00 via www.dezinnen.nl

14 november 2016 (20.00 uur)

Bezoek aan liberaal Joodse gemeente, Prinsessegracht 26, Den Haag. Luther deed onfrisse uitspraken over Joden. Wij zoeken het contact. Rabbijn Marianne van Praag leidt de avond.

(opgave noodzakelijk via mail@luthersdenhaag.nl)

18 januari 2017 (20.00 uur)

Avond met Lutherliederen: zingen en luisteren m.m.v. de Lutherse cantorij o.l.v. Monique Schendelaar. Lutherse kerk.

21 mei 2017 (11.30 uur)

Aansluitend aan de zondagsdienst presentatie kerk-schatten, Lutheranen in heden en verleden. Lutherse kerk.

20 juni 2017 (18.00 uur)

'Aan tafel met Luther': maaltijd en goed gesprek over thema's uit de Reformatie. Lutherse kerk.

31 oktober 2017 (20.00 uur)

Oecumenische dienst ter afsluiting van het jubileum van de reformatie. Lutherse kerk.



Activiteiten door het seizoen heen

Leerhuis 2016 – 2017

In het leerhuis gaan we het boekje *'tien beelden'* van Bernard Luttikhuis bespreken. *Tien beelden* bespreekt in tien korte teksten tien gelijkenissen van Jezus. Luttikhuis legt ze in eenvoudige en duidelijke taal uit en biedt daarbij vaak verrassende en inspirerende perspectieven. Maar de auteur wil vooral laten zien dat Jezus in zijn gelijkenissen bewust uitdagend, vaak zelfs provocerend, sprak. Hij daagde er mensen mee uit om op een andere, nieuwe manier naar zichzelf en de wereld te kijken. Dit boekje nodigt de lezer uit die uitdaging aan te nemen.

woensdagmiddag om 14.00 uur in de Lukaskerk, kerk open om 13.45 uur.

2016: 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december

2017: 8 januari, 8 maart, 10 mei, 14 juni

Zien en gezien worden

Deze kring is een avondkring. Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Trinette Verhoeven. 21 September is een *potluck* maaltijd bij Jan en Licia Horsman (aanvang 18.00 uur).

Vanaf oktober begint de kring steeds om 20.00 uur in de Lukaskerk.

2016: 21 september, 5 oktober, 16 november, 14 december

2017: 8 februari, 8 maart, 10 mei, 14 juni

Jonge ouders

De ouders met hun jonge kinderen tot 6 jaar komen op zaterdagmiddag samen van 15.00–16.30 uur. Allerlei onderwerpen met betrekking tot de opvoeding passeren de revue en worden in onderling overleg vastgesteld. Zaterdag 24 juni willen we een hele dag samen zijn in een retraite. Een dag vol ontspanning en gezelligheid, maar ook met bezinning. Tijd voor jezelf, maar ook voor je gezin.

Jeugdcentrum van de Lutherse kerk, Boekhorststraat 8

2016: 8 oktober

2017: 28 januari (Lukaskerk), 13 mei en 24 juni

Tieners

Komend jaar willen we er een weer een heel gezellig jaar van maken. Wat wij voorop vinden staan in de tienerdienst, is in een ontspannen en gezellige sfeer elkaar leren kennen, op veel verschillende fronten. Dus zowel hoe het met je gaat op school, hobby's etc., maar ook eens praten over dingen die niet zo vaak ter sprake komen: bijvoorbeeld hoe je tegen het leven aan kijkt en hoe/of geloof daar een rol in speelt.

Verder steken we aan het einde van de tienerviering kaarsjes aan, net als in de gewone viering in de Lukaskerk.

Dit jaar willen we naast elkaar, ook een aantal gemeenteleden wat beter leren kennen. Ook schuiven we aan bij een kringviering. We hopen op een gezellige tijd! We komen bij elkaar op Om en Bij 111, tijdens de dienst.

2016: 4 september, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december

2017: data worden later vastgesteld

Seniorenkring

Tweemaal in de maand is er een bijeenkomst voor senioren.

Dit zijn bijeenkomsten in de gemeentenzaal van de Lutherse kerk op dinsdagmiddag om de 14 dagen en deze zijn bestemd voor senioren, die houden van gezelligheid, spelletjes doen, samen praten en een kop koffie of thee drinken. Enkele malen per jaar wordt er een spreker/sprekerster uitgenodigd of uitgebreid met elkaar over een onderwerp gepraat. Het Kerst- en Paasfeest wordt gevierd met een liturgisch gedeelte in de ochtend, een lunch en een wisselend middagprogramma. Eenmaal per jaar gaan de deelnemers van de seniorenbijeenkomsten een dagje uit. Alle bijeenkomsten (m.u.v. de dag samen met Delft op 11 oktober, de Kerstviering op 20 december, de Paasviering op 11 april en het seniorenuitje op 4 juli) zijn van 13.30 tot 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomsten.

2016: 23 augustus, 6 september, 27 september, 11 Oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en 20 december

2017: 3 januari, 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli (seniorenuitje)

Jour der Senioren

Een aantal keren per jaar vindt op de Lutherse Burgwal 7 de Jour der Senioren plaats. Het belangrijkste aspect van deze middagen is, dat ouderen die elkaar niet meer zo vaak zien, elkaar hier kunnen ontmoeten. Daarbij is steeds een moment van bezinning, dat eventueel kan uitlopen in een centraal gesprek. Meestal levert de ontmoeting op zich al genoeg gesprekstof op. Soms wordt er gepraat over een van te voren aangegeven onderwerp.

Woensdagen van 13.30 tot 15.30 uur, Lutherse kerk

2016: 21 september en 9 november

2017: 25 januari en 31 mei

Thema-avond Avondmaal

Op 26 oktober in de Lutherse kerk en 23 november in de Lukaskerk zijn er avonden over het avondmaal. Aan de hand van beelden praten we als leden van twee gemeenschappen met verschillende tradities met elkaar over wat avondmaal voor ons betekent. We sluiten de avond af met een avondmaalsviering die we samen voorbereiden. Als u in oktober niet kunt, kunt u wellicht in november. We bieden twee avonden aan, opdat zoveel mogelijk mensen deze kunnen bezoeken. Naar aanleiding van deze avonden zal er op een nog nader te bepalen zondag gezamenlijk avondmaal worden gevierd.

26 oktober en 23 november, 20.00 uur



Kringvieringen

In de Lukaskerk zijn op woensdagen kringvieringen met aansluitend een eenvoudige maaltijd. De vieringen beginnen om 18.00 uur.

*2016: 17 augustus, 14 september, 12 oktober,
16 november, 30 november, 7 december,
14 december, 21 december*

*2017: 11 januari, 15 februari, 8 maart, 15 maart,
22 maart, 29 maart, 5 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli,
16 augustus*

Bijzondere bijeenkomsten Lukaskerk

31 december 2016: oudjaar (17.00 uur inloop en maaltijd, 19.00 uur viering, aansluitend koffie, thee, spelletjes, etc.)

1 maart 2017: Aswoensdag (18.00 uur maaltijd en 19.30 uur viering)

Op weg naar Pinksteren

Na Pasen komen we iedere donderdagavond om 19.00 uur samen in de Lukaskerk om ons voor te bereiden op het Pinksterfeest. De bijeenkomsten duren een kleine drie kwartier en hebben een meditatief karakter.



Activiteiten in de Lukaskerk

Viering: zondagmorgen om 10.15 uur

Dinsdagmiddag	13.30-15.30 uur: stilte in de Lukaskerk 18.00 uur: maaltijd in de Lukaskerk
Dinsdag	16.00 uur: muziek in de Lukaskerk met Eric Kruit
Woensdagmorgen	Buurt- en Lukasactiviteiten
Donderdagmorgen	Voedselbank in de Lukaskerk
Donderdagmiddag	13.30-15.30 uur: Open kerk
Donderdagavond	19.00-19.45 uur: op de tweede donderdagavond van de maand samen zingen en bidden
Donderdagavond	20.00-22.00 uur: Zanggroep Lukas/Ekklesia in de Lukaskerk

Activiteiten in de Lutherse kerk

Viering: zondagmorgen om 10.15 uur

Dinsdagavond	20.00-22.00 uur: cantorij Maarten Luther
Woensdagmiddag	12.00-13.30 uur: Citykwartier met een korte viering van 12.45 - 13.00 uur.

Evangelisch Lutherse Gemeente

Lutherse Burgwal 7-9
2512 CB DEN HAAG
070-3636610 (kosterij)
mail@luthersdenhaag.nl
www.luthersdenhaag.nl
<https://www.facebook.com/ELGDenHaag>

Lukaskerk

Om en Bij 2
2512 XK DEN HAAG
070-3897263
lukaskerk@hotmail.com
www.lukaskerk-den Haag.nl

Ds. W.T.V. (Trinette) Verhoeven

070 3470873